

Tre år på Maskinmesterskole.



Jeg skulle begynde på Maskinmester skolen 1. nov. 1965. Jeg skulle i aspirantklassen og op på niveau med en realeksamen for at begynde i 1. semester. Jeg var hjemsendt fra Marinen først i juli og ringede til DFDS og fik hyre på M/S England. Den var helt ny og meget flot. Jeg kørte til Esbjerg på min Vespa i juli. Det var en lang tur for i modvind køre en Vespa kun 70. Jeg skulle være assistent til november, hvor en ny aspirant klasse startede. Anni og jeg havde en plan. Vi ville forsøge at klare min uddannelse uden at tage lån. Det gik ikke helt. Jeg havde sparet op fra sejlturen med Argentina og som sergent havde jeg også sparet op. Vi var lidt nervøse for Annis job. Der var meget stor arbejdsløshed de år. Det ville være alt for dyrt at spise på cafeterier. Vi måtte finde et sted at bo hvor vi kunne lave fælles mad. Der var stor bolig mangel og man kunne ikke få lejlighed uden at være gift. Det heldigst man kunne finde var to værelser samme sted. Værelsesmarkedet var frit. Så snart det lugtede af lejlighed blev det reguleret af kommunen. Når vi lå i havn i Esbjerg skulle vi arbejde og jeg fik ikke fundet et værelse. Derfor flyttede jeg ind på Sømandshjemmet på fiskerihavnen til november. Efter en uges tid fandt jeg et lille værelse på Lorents Møllersvej 28. Vi lejede en folkevogns varebil til at flytte Annis ting herved. Vi fandt et værelse Kirkegade 12 til Anni. Det var på kvisten, hvor der boede omkring 8 andre unge og jeg fik et nyt sted i Nørregade 13 i en lejlighed, hvor jeg lejede soveværelset af en murearbejdsmand. Han tillod mig at lave mad i hans køkken sammen med ham og at Anni kom og spiste med var ok. Han hed Peter Welt og var ofte fuld og altid nervøs for at jeg brugte for meget varme og vand og el. Det var ikke så behageligt at bo der, men min skole lå lige bag ved og der var ikke langt til Annis arbejde ved Blichfelt på torvet.

Daglig arbejdsdag var at jeg forberedte aftensmad til Anni kom 17 50, så spiste vi og vaskede op. Jeg lavede lektier og vi fik næsten altid aftens kaffe og så fulgte jeg Anni til Kirkegade og gik hjem og fortsatte med lektier. Jeg husker ikke hvordan Anni fik frokost, men jeg gik hjem og tog en

mellemdag. Fredag aften hentede jeg altid Anni på torvet og vi gik hjem og hun fik mad. Jeg havde også lektier til weekender og Anni fik lavet meget håndarbejde. Om foråret byttede jeg min Vespa med en Fiat500. Vi var træt af at køre til Herning i tog. Nu kunne vi køre en lille tur på landet og til Hjerting og lærte området at kende. Det skete også at vores forældre kom på besøg og vi kørte en tur så de kunne se havnen og de mange fiskerbåde der dengang var i Esbjerg. Dengang var havne et frit område.

Den første sommerferie var vi på Kruså camping og bagefter i Tyskland og så Kiel og Pløen. Det skete også jeg tog rester i en kurv og så kørte vi ud i naturen og varmede aftensmaden på vores gasblus. Jeg havde kun 4 ugers sommerferie og brugte den til at repetere det jeg ikke var god til. Jeg brugte også meget tid på at lede efter lejlighed. Det var ubehageligt at bo på den måde. Til sidst fik vi tilbudt en på Novrupvej. Men så ville Henry ikke holde bryllup, han havde ikke penge og han ville holde stort bryllup. Jeg var godt sur for vi havde været forlovet i flere år, så han måtte da vide vi stod tæt ved at blive gift. Jeg fandt så et par værelser i en villa Blichers Alle 44. Og så blev vi gift 23/3-67, selvom ejeren var ligeglad. Der var to meget små værelser i den ene kunne der lige være en halvanden seng og i den anden læste jeg. Så var der et værelse til møbler og et stort badeværelse med gasbord. Vi er nok de eneste der har haft toilet i køkkenet. Der var terrasso gulv, så det var meget praktisk. Vi stillede køkkenbordet lige under det lille tagvindue. Vi købte møbler ved Ingvar Chr. i Borgergade, en 1½ seng, sofabord, spisebord og 6 stole, 4 p sofa og en høj- og en lav lænestol og en skænk. Vi blev gift i Herning kirke på torvet. Bag efter var vi ved fotograf. Festen blev holdt op Hotel Princes overfor banegården. Mors søskende var med og Henry og Grethes søskende. Der var også en kusine til Anni og min kammerat Bruno. Else og Grethe med mænd. Vi fik suppe steg og is. Der var ikke musik til så vi dansede ikke. Vi fik rigtig mange gaver og da de var pakket op fik vi kaffe, ingen natmad. Anni og jeg sov på Misionshotellet i Skolegade uden morgenmad og dagen efter kørte vi ud til far og mor før vi kørte til Esbjerg med den lille Fiat fuld af gaver. Else med familie kom dagen efter, for det var påske. Det var ofte de kom i påsken også i Hobro. Det var fantastisk dejligt at få egen "bolig". Det var første gang vi havde en gadedør at lukke og så var vi hjemme.

Vi boede der et år, så solgte de huset og vi måtte ud om en måned. Det var skidt for vi havde jo malet og tapetsret det hele med hjælp fra far. Det var faktisk en katastrofe for os. Dengang kunne man læse avisen i et vindues opslag på Banegårdspladsen. Jeg cyklede der ned hver dag for at være den første til at læse den og til sidst fandt jeg en ny i Kongensgade 66. Det var ovenpå Jaspers Radio og jeg fik aftalen med fuldmægtigen på kontoret. Nej hvor var vi glade. Anni fik kun 200 meter til arbejde. Dengang var der liv i Kongensgade, som vi fik stue og soveværelse ud til. En biograf lå lige overfor og der var slagter næsten ved siden af. Der kørte mange bybusser og de havde stoppested ved fordøren.

Der var et lille køkken med kun et lille tagvindue, et meget lille wc uden vask, et lille værelse til mig at læse i, en lille entre, en lille kvist stue og en lille kvist soveværelse. Ialt 50 m<sup>2</sup>. Her husker jeg Anni havde en strikkeklub og vi havde besøg af flere venner. Vi var lidt generte ved det fælles wc-køkken vi havde før i Blichers alle. Jeg kunne tage et bad på vores nye skole. Før gik jeg på teknisk skole i Torvegade og der var ingen bad. Jeg ved ikke hvor Anni fik sig vasket, men ofte stod hun med et vandfad i køkkenet. Hun vaskede også alt tøj i håndvasken. Vi havde en høj gryde til at koge undertøj i og jeg tror vi gik i møntvask med sengetøj. Der var kun én koldt vands hane over køkkenvasken. Der var kun to gasblus i køkkenet og ingen ovn. Vi havde TV signal fra Jasper, så vi havde 2 fine tyske kanaler. Det kunne vi prale af når der kom venner nordfra. Den sommer kørte vi til Juelsminde camping. Da vi kom derover havde vi glemt inder teltet og jeg måtte køre hjem igen. Det var en lang tur i den lille Fiat. Forhjulset lejet gik i stykker og jeg skiftede lejet på campingpladsen, fik et nyt sendt med rutebil fra Horsens. Efter ferien gik jeg rundt og så efter

arbejde. Jeg så de var ved at lægge p-pladsser på Novrupvej og spurgte om jeg kunne bruges. Det kunne de godt og jeg fik en god løn de uger, men spiste mange rugbrød og meget saftvand. Vi fik lidt stipendium og lidt statslån. Det kunne være 400 kr. i stipendium og 400 kr. i lån. Altid to lige store beløb, som bevilgedes hvert halve år. Jeg cyklede ud på vores nye skole på Niels Bohrsvej. Jeg klarede alle semester eksamener fint og fik højeste karakter i hovedfag til maskinmester eksamen efter 2 år. Jeg fortsatte på Udvidet maskinmester eksamen og fik også en god eksamen efter et år.

Jeg begyndte at søge job et par mdr. før eksamen sidst i oktober. jeg var til flere samtaler, men det var ikke gode jobs. Til sidst gik jeg ned til DFDS og sagde til inspektøren at min kone ventede sig, så jeg ville gerne have arbejde på havnen og senere tage ud at sejle. Det var han med på og jeg skulle møde på Færgen Kronprinsesse Ingrid. Når jeg var færdig med eksamen. Den lå i havn vinteren over. Henry havde set en annonce fra DDSF i Hobro og ringede til mig, som var på besøg hos Else og Gunner. Han sagde de gerne ville se mig på kontoret. Jeg tog derind og snakkede med en kontorchef og udfyldte en ansøgning. Ugen efter kaldte de mig til samtale og da var det med en ingeniør jeg talte. Han var meget formel at tale med, men jeg var van til den slags folk. Jeg gik så ned til Færgen og arbejdede, men over middag kom Anni og strålede. Jeg tror du har fået job i Hobro. De har ringet og (hvor de ringede til ved jeg ikke vi havde først telefon i 1973) sagt du skal ringe tilbage de vil tale med dig hurtigt. Jeg gik over i en Box og ringede. Kan du begynde med det samme spurgte han iltert. Ja, det kunne jeg. Så måtte jeg sige op ved DFDS samme dag jeg var startet og køre til Hobro. Jeg skulle være ansvarlig for chips linjen.