

## Peter Mikkelsens liv i Ikast sogn.

Skrevet af barnebarn Jens Ove Steensberg fra Bjødstrup



Peter var fra Himmerland og født i 1878. Han drev gård i Li.Nørelund 1910 til 1940.

Peter var gift med Else Marie 1881, datter af den legendariske Søren Christensen Stafen

Jeg har lyst til at fortælle om mine bedsteforældre. Morfar Peter og mormor Else Marie, som begge var indbegrebet af rigtige kærlige bedsteforældre, der altid så på mig som om de tænkte, hvad vil han gerne? Jeg husker dem først fra de boede i deres hus "Lykkebo" i Isenvad. Vi kørte derned fra Bjødstrup i ponyvogn med nordbakkeren Prins for. Når vi kom til Fonnesbæk fik vi far til at køre gennem det gamle vadested ved siden af den nye bro. Ses på gamle luftfoto fra 1950. "Lykkebo" var dengang et flot hus med kvist ud til vejen med navn over et rundt vindue. I dag heder det Bygaden 46. Der var et tørveskur til Prins at stå i, eller han kunne komme ned på græs på marken nord for huset. Mor havde altid lidt mad med til hendes forældre og bedstemor, sagde altid jaaa, men Sørine, det er jo alt for meget. Du tror da vidst vi sulter, så meget du kommer slæbende med. Sådan var ritualer også, når min søster Grethe og jeg kom cyklende alene. Min storesøster Else Marie, var kaldt op efter bedstemor. Så sov vi oppe på gavlværelset og hørte, når de vågnede op og snakkede nedenunder til bedstefar gik ned på mejeriet med en lille mejerispand med låg efter mælk. Når han kom tilbage havde han følge af en anden mand i samme ærinde og de to snakkede sammen og for hver 100 m stoppede de op og vendte front mod hinanden for bedre at følge den andens ansigtsudtryk. Vi nød dette syn hver morgen vi sov der. Så kaldte de efter os og der var morgenmad. Der var bygget et lille vaskehus ud fra huset, også med skråt tag på. I det hus var brønden og det var vi børn meget imponeret over at de havde indendørs brønd med pumpe, så man ikke skulle ud i kulden efter vand. På køkkenbordet stod der en zinkspand med vand og med en zink litermål til at øse med. Der var et godt komfur i køkkenet og en kakkellovn inde i stuen med varmerør ind i den pæne stue. Nord for huset langs vejen var der en meget stor køkkenhave, der gjorde dem selvforsynet med bær, grønsager og kartofler, derefter lidt græs til gæsters heste. Grunden gik helt hen til en vognmand, Bygaden 56. Jeg gik ofte ned i "Parken", hvor bækken løb igennem. Den havde helt rent sandbund at gå på og pænt af kantede sider, så

det var et meget attraktivt sted for mig at lege. Græsset ved siden var kort klippet plæne. Det var også interessant at stå på mejeriets perron og se mælken vej ind og se på hvad mejeristen lavede. Når vi var kørende med Prins, kunne han selv finde hjem til Bjødstrup i totalt mørke

Bedstefar og bedstemor havde et godt sind og hun fortalte om de tre tyske soldater drenge, som boede på loftet 3 måneder ad gangen, så kom der nye 3 drenge i uniform. Hun sad ofte og trøstede dem, når de græd sig i søvn. De var stadig teenagere, helt ned til 16 år gamle. Men bedstemor blev syg af sukkersyge og kom op til moster Stinne i Toftlund til der var plads på De Gamles Hjem i Ikast, hvor hun døde i sommeren 1953. Bedstefar begyndte nu at komme mere ud til os i Bjødstrup. Han var nu 74 år, men han gik ud til os og kunne hjælpe lidt med arbejdet. Men han var ked af det, han savnede Else Marie. Og jeg begyndte at cykle op til ham om aftenen. Der var altid KB øl i et krus på bordet og det måtte jeg gerne drikke af. Vi gik også ned og så TV-avis sammen. En dag spurgte han mig om jeg ikke ville have hans cykel. Vi gik så ned i cykelkælderen. Der stod mange cykler under De Gamles Hjem og det rygtedes omgående at Peter ville af med cyklen, så vi havde en hale efter os af gamle beboere, som også ville ned og se til deres cykler, men nok mest var nysgerrige. Bedstefars cykel var med fast nav i bag. Han demonstrerede for mig hvorledes man står op på en cykel, hvor pedalerne følger baghjulet frem. Det lærte jeg og så vinkede alle tilskuere og bedstefar farvel. På en sådan cykel, kan man øve sig i at køre baglæns.

Bedstefar begyndte at blive gammel mellem 85 og 90 år og døde da han var 93 år. Jeg gik ofte og tænkte på ham, som altid talte med Himmerlands mål og jeg så altid, der stod Lille Ajstrup på hans gravsten. I Sommeren 2015 satte jeg mig for at finde det hus han var vokset op i. Det lykkedes med hjælp fra min fætter Bendt Mortensen, som har slægtsforsket. Jeg var i snak med mange mennesker i Gundersted og Blære sogne, men ingen kunne hjælpe, men en dag ringede en gammel mand og sagde, jeg tror jeg ved hvem din familie er. Det viste sig at være bedstefars søster, som manden kendte da han var barn. Og så fandt jeg, at bedstefars opvækst gård hed "Blokhuset". Der var masser af familie, som ikke kendte os og vi ikke kendte dem, rigtig spændende sommer.

Peter Mikkelsen blev født på en ukendt ejendom i Blære sogn og forældrene flyttede til Gundersted sogn, kun få km fra fødestedet. På hans gravsten står der født Li.Ajstrup, men det var opvækststedet. Hans fulde fornavn var Ulrik Peter Severin Mikkelsen. Samme navn som præsten i Gundersted på den tid. Hans far hed selvfølgelig Mikkel Pedersen og hans far hed Peder. Han var min tipoldefar.

Peter var karl på Nordfyn nogle år, hvor hans broder havde købt ejendom. Hans kusine Else Marie fra lille Nørrelund kom også der over for at arbejde på gårde. Det endte med at de to blev gift og blev mine bedsteforældre. De købte Else Maries fars gårde, men til sidst hendes barndomshjem, som var den tredje gård Søren Christensen Stafen byggede og Søren Stafen og Maren flyttede til Kirkegade i Ikast, hvor Maren døde i 1926.

Peter og Else Marie var dygtige og de skabte et godt hjem for deres 6 børn, hvor min mor Sørine blev født i 1913. Peter kørte mælketur til Isenvad mejeri og blev derved kendt hos mange naboer på vej til mejeriet. Da den yngste datter Jenny 1917 blev gift i 1940, købte de fødehjemmet af Søren, ejendommen ligger Sønderlandevej 16, øst for Vester Isen Skole, som var i gang helt til 1954.

Peter var da 61 år og regnede med at han kunne gå ud og tjene lidt ved landmænd, men det blev ikke til så meget.



Mormor Else Marie Mikkelsen 1881 datter af Søren Christensen Stafen



Morfar Peter Mikkelsen til højre og hans broder fra Fyn til venstre, ca. 1954 i Bjødstrup



Jens Ove Steensberg 1943 fra Bjødstrup

**1 i cirkel**, er Søren's første gård: Gravlunds senere ejendom - ligger nærmest mod Isenvad.

**2 i cirkel**, er hans 2. gård: Laurits Pedersens (klink), der hvor Else Marie (bedstemor) er født. og hvor hun og Peter boede inden de overtog Søren's 3. ejendom.

**3 i cirkel**, er Søren's sidste og tredje ejendom, Sønderlandsvej 16. (altså mit Bendts hjem.)

Gården Mørups, er ikke en af Søren's ejendomme. Det var en Peter Mikkelsen købte og hvor bl.a. din mor er født. Den har jord ned til åen

Ser i Ikastbogen følgende:

Din mor og min mor bl. a. er født i gården "Granly" Matrikel nr. L.N 3 a, 6m, bh, bn, - 9,8 ha

**1917 købt af Peter Mikkelsen** - solgt 1923. hvor han overtog Sønderlandsvej 16. Inden da, havde han matrikel: L.N. 6c, bø, cb. (Laurits Pedersens (Klink) Fra 1911 - efter hans giftermål med Else Marie.

Det er forkert, hvad jeg før skrev, at Else Marie var født i Laurits Pedersens (klink) ejendom. Hun er født i Søren's første ejendom (1. cirkel) M.v.h. fætter Bendt





1. Sørens 1. hedegård
  2. Sørens 2. hedegård
  3. Sørens 3. hedegård
- 
- A. Kirstine Stafens hus.
  - B. Vesterisen skole.