

Erindringer fra 1983 og frem til 2018

Efter vi kom hjem fra Sydafrika i 1983, var der travlhed i mit hoved. Blomsterparken 82 skulle holdes i orden og børnenes ting reparereres.

Om vinteren brugte jeg kortbølgeradioen meget. Jeg fik laver rapport skema med et verdenskort og en plet hvor jeg boede. Det skema sendte jeg til mange fjertliggende radiostationer og fik altid svar med små souvenirs fra landet og stationen.

Jeg blev også medlem af Dansk Sydafrikansk Selskab og kom i bestyrelsen. Jeg blev sekretær og havde meget korrespondance med Sydafrikanere og med deres ambassade i København. Jeg fik dækket alle mine udgifter og mere til. Det var interessant og jeg fik rigtig mange venner at snakke og skrive med. Det varede til jeg rejste til Kina sidst i januar 1993. Jeg blev belønnet med en 3 uger betalt rejse til Sydafrika i 1991. Anni var med på den tur.

Jeg blev også amtsformand for Aktive Lyttere og Seere. Det var ikke så omfattende for foreningen var ved at stoppe, men jeg var da til nogle møder på Nyborg Strand og på Christiansborg. Det var formanden Peter Duetofte, der fandt lokaler der hos Centrum Demokraterne, som var startet af Erhardt Jacobsen.

Jeg købte en knap 4 år gammel Audi 100 af Borden. Nu kunne vi køre på ferie i Spanien. I avisen så jeg en annonce for lejlighed i Sant Fileu. Der kørte vi ned i 3 år og havde gode ferier. Derefter ville vi prøve Italien og fandt en lejlighed i avisen, som vi kørte til i Audien også 3 år.

Børnene blev store og pigerne begyndte at finde værelser og arbejde. Der var nok at se til når de flyttede og lamper skulle hænges op. Anni havde en overgang arbejde ved Føtex, men var for det meste hjemmegående. Vi købte timeshare lejlighed i Benalmadena ved Malaga og var der på mange ferier fra 1991. Gitte og Anette havde fritidsjob ved røde Okse og ved Vestkysten.

På arbejde var der rigtig fart på. Jeg var på fabrikken 7 dage om ugen, de 5 dage fra 7 til ca. 16 og så var der tilkald på telefon døgnet rundt. Der var ingen mobiltelefon, men de fandt mig overalt. Lørdag og søndag var jeg altid en runde på fabrikken to gange. Vi fik 500 ton råmælk ind hver dag 360 dage om året og de sidste 5 dage, var til stor vedligeholdelse. Det var min opgave at søge for at alt kunne køre når

produktionschefen og pakkerichefen ønskede det. Desuden hørte bygnings vedligeholdelse og spildevand også under mig. Jeg var også daglig leder af sikkerhedsarbejdet. Jeg begyndte, at blive sendt ud at rejse meget til mange Borden fabrikker. Trinidad, Panama, Costa Rica, Irland, England, USA, Colombia, Venezuela, Singapore og Malaysia. Det var ofte flere gange til same sted. Jeg var stadig ansvarlig for driften af fabrikken i Esbjerg, selvom jeg var langt væk.

I 2006 fik jeg to små slagtilfælde hvorved de fandt en aggressiv tumor i mavesækken. Jeg fik fjernet det meste af maven og slap med skrækken. Der kom ingen metastase, men jeg mistede nogle psykiske kræfter. 1. april 2008 gik jeg på deltid og Maskinmester Flemming Hein kom og tog slæbet.

Jeg gik på deltid med 51 timer om måneden. Det er en tredjedel tid. Jeg fik mange gode opgaver af Flemming, som jeg havde kendt fra projektopgaver gennem mange år i Mælkepulver tiden. Han var energirådgiver.

Fabrikken fik igen et nyt ejerskab med DLG som hovedaktionær. Der var ikke længere røde tal og der var råd til nyt og normalt vedligehold.

I 2013 fik jeg **landbrugets sølvmedalje** for langt og kreativt arbejde i landbrugets tjeneste. Det var DLG's direktør der havde indstillet mig og holdt en flot tale for mig.

Fra april 2014 gik jeg ned i tid til 39 timer om måneden. Vi havde fået en ny Vedligeholdelses leder året før og der blev igen set efter en ny ejer/partner til at effektivisere produktionen.

I 2008 købte jeg en 4 ugers tur til Sydamerika og Påskeøen. Vi fløj til Chiles hovedstad Santiago, hvor vi var en nat før vi fløj til Påskeøen og var der to nætter. Efter en dag mere i Santiago fløj vi til Peru, Titicaca søen flere steder, La Paz i Bolivia, Cusco i Peru og til Lima, Quito i Ecuador. Vi var kun én nat alle steder.

Alle mine rejsebeskrivelser m.m. Borden (se anden beretning) inkluderer ikke alle firma rejser i Vesteuropa, som er mange. Alle firmarejser var på business class og på de smukkeste hoteller. Jeg fløj 5 gange til Sydafrika og 15 gange til Kina.

Anni og jeg blev skilt i 1995 og jeg flyttede til Vibevej 44 og i 1997 flyttede jeg til Skolebakken 147