

Esbjerg 1973 til 1982

Jeg var glad for at komme til Esbjerg igen og til et interessant job på The Borden Company A/S. Vi havde købt hus på Sdr. Fourfeldt vej 20 og flyttede lidt før jul. Julen blev holdt ved vores forældre.

Jeg var efterhånden van til at flytte og kan godt føle mig lidt rodløs af de mange nye adresser i mit liv. Min tilknytning til det amerikanske Borden holdt til firmaet i 1998 blev solgt i små bider af investeringsfirmaet KKR, som havde købt hele Borden koncernen i 1993.

Jeg koncentrerede mig meget om mit arbejde og ville sikre mit job. Jeg afløste en mester, som gik på pension efter et helt liv på fabrikken med 3 forskellige ejere. Vores økonomi hjemme var meget stram og der blev ikke talt om børnehaven til vores tre børn. Det var ikke så brugt at begge arbejdede ude. Anni var meget træt af at gå hjemme, men hun søgte ikke job. Hun kom til at passe naboens datter og en kort tid havde hun aften rengøring, men hun skulle bruge længere tid på pladserne end hun fik løn for.

Jeg fik et bijob ved marinehjemmeværnet som våbenmester. Jeg skulle skrive kontrakt med nye folk og afmelde gamle, holde styr på det grej de havde udleveret hjemme og udlevere ammunition, skaffe alt muligt fra et depot. Der var meget at se til, men vi havde brug for de lommepenge. Jeg var til rådighed hver onsdag aften og så var der noget at se til ved øvelser. Jeg havde det job i næsten 10 år.

Anni deltog i civilforsvaret og fik børn passet, når de var til undervisning en formiddag om ugen. Det var mest for at komme hjemmefra. Hun fik nye veninder på de kurser.

På mit arbejde var det svært at holde fri. Vi havde det altid hængende at de ringede fra fabrikken og forventede at jeg tog mig af stort og småt. Tog vi ikke telefonen, så sendte de en taxa efter mig. Det var ikke rart når der var gæster. Det var heller ikke til at lave en sommerferieplan, men når jeg var væk så var der ingen telefon til at fange mig.

Vi købte en brugt Complet og tog på ferie til Sverige, Norge og Tyskland. Der var ingen fortelt så det var trangt hvis det regnede. Vi var dog heldige og havde gode ferie med den vogn. Den første sommer i Esbjerg havde vi vores første charge ferie til Costa Brava. Det var en afbestilling til 500 kr. for hver i en uge. Derefter gik der mange år før vi fik råd til fly ferie.